

NUMMER 2

| 2020-2021 |

MEI 2020

BUKKERTJE

TIJDSCHRIFT VAN DE BRUGSE UNIVERSITAIRE KRING



HET BUK NIEUWS

VAN SPORT TOT HET
KUBBTORNOOI

DE BUK VERANDERT VAN GILDE

DE OPKOMST EN ONDERGANG
VAN DE BR-A.K.

QUOTERUBRIEK

ZATTE QUOTES SPECIAAL VOOR
JULLIE VASTGELEGD!

SPONSORS



FOODBAG

HUIS



Chantal Maeyaert
ADVOCaat
E.C. NOTARIAAT

Papier & Co 10% korting op schoolartikelen en drukwerk

Bakkerij panda: 10% korting op alles

Jims: sponsoring door middel van giveaway, meer info volgt

Peterman: promo op jenever

DIXIT SENIOR

Beste BUKkers en sympathisanten

Ondertussen zijn we reeds enkele maanden gevorderd in het verlossingsjaar dat 2021 zou moeten worden. Er was echter geen glazen bol nodig om te voorspellen dat deze verlossing niet van vandaag op morgen zou komen. Ondanks dat de pretparken gesloten zijn, was dit eerste deel van het tweede semester namelijk een emotionele rollercoaster. Van strenge coronamaatregelen naar versoepelingen, van monolieten in Amerika naar graancirkels op het Sint-Pietersplein, van carnaval in Aalst naar carnaval in Brussel, maar vooral van 'laat het ons vanavond rustig houden' naar 'allégow, we trekken hem door tot te vijven'.



We pinkten een traantje weg bij gebrek aan een afterblok-cantus en werden emotioneel op het eerste verjaardagsfeest van het mormel dat Covid-19 heet. Gelukkig, was het praesidium daar om jullie honger naar studentikoze activiteiten te stillen. Beginnend met het allereerste BUK-Kubb-toernooi en enkele Discord-avonden. Na deze rustige opwarming, werd het warmer met de cocktailavond en DJ-contest. Bij sommigen werd het zelfs zo warm dat T-shirts overbodig werden. Verkoeling was er te vinden in de diverse cocktails die op kot geschonken werden. Onze zedenmeester kwam hierdoor echter in iets te zuiderse sferen, waardoor deze aan een late (of vroege, 't is maar hoe je het bekijkt) siësta begon. Na zijn ontwaken mocht hij meteen aan de bak, want de cantus stond al voor de deur.

Ondanks dat het niet 'in 't echt was', zullen de meesten toch met een echte kater wakker geworden zijn, wat meestal het teken is van een geslaagde cantus. Om de nadorst wat te lessen werd een degustatieavond ingepland. Dit werd een succes, menig BUKker kan nu naast het opdrinken van zijn/haar glas bier ook doen alsof ze er iets van kennen. Aangezien streekbieren (en de bijhorende versnaperingen) toch een aantal calorietjes bevatten was ook wat sport aan de orde. De kilo's werden er los afgelopen en door de gigantische inspanningen van heel wat BUKkers behaalden we de 2de plaats voor de SK-marathon, traktatie waardig zou ik zo zeggen 😊. Om jullie in beweging te houden werd hierna ook een mooie wandeling uitgestippeld met een aantal pittoreske stops in Gent. We weten echter dat alles beter is met een pilsje in de hand en koppelden hier daarom verschillende biergerelateerde opdrachten aan.

Natuurlijk hebben wij ook weer heel wat in petto voor het overige deel van het semester. Zo zal opnieuw een online cantus plaatsvinden, een bierpongtoernooi georganiseerd worden, staat er een kaart/dobbelavond op de agenda en meer. Weer veel geestige en/of zatte avonden in het vooruitzicht dus! Indien fysieke activiteiten opnieuw zouden toegelaten worden, kan hier uiteraard nog verandering in komen.

De opmerkzame lezer zal gezien hebben dat de ontgroening en kiescantus/vergadering nog niet tussen de geplande activiteiten staan. Dit stellen we namelijk uit naar de zomer, in de hoop de blije snoetjes van de kersverse commilitones en praesidiumleden in het echt te kunnen aanschouwen.

Hopelijk tot binnenkort!

Ut Vivat, Crescat et Floreat B.U.K.
Cedric aka 'Vibey'
Praeses 2020-2021





INHOUDS TAFEL

1. Sponsors
2. Dixit senior
4. Inhoudstafel
5. Voorwoord scriptor
7. De BUK verandert van gilde
12. Het BUK nieuws
18. De codex ontleed
20. Schachtenervaringen
26. Quotes
29. Memes
30. Nawoord scriptor

VOORWOORD SCRIPTOR

Beste Commilitones,

We zijn ondertussen een semester verder en ik ben blij dat ik weer een nieuw BUKkertje mag aankondigen. Ondanks de aanhoudende coronasituatie is de BUK niet stil blijven zitten en heb ik toch het nodige voer gevonden om een tweede editie te schrijven. Dit semester waren we een speelbal van maatregelen en werden we heen en weer gekatapulteerd tussen bubbels van tien en één knuffelcontact per persoon. Hoe dan ook vind ik dat het praesidium erin geslaagd is de BUK door deze woelige wateren te loodsen en toch een beetje BUKgevoel te creëren zoals we dat in een normaal jaar gewoon zijn. Het ontbrak dan ook niet aan activiteiten en onvergetelijke momenten om in dit BUKkertje te rapporteren.

Zelfs in een coronajaar moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Sinds dit semester is de BUK terug aangesloten bij de West-Vlaamse gilde. Dat de BUK verandert is van gilde weten de meesten wel al, maar weten jullie ook waarom? In dit stuk gaan we dieper in op de reden achter ons vertrek bij de Antwerpse gilde. Ook de rol van de Br.-A.K. (de anti-Wvg beweging) mag niet vergeten worden!

Toen ik Bram vroeg of hij weer een liedje wilde ontleden uit de codex antwoordde hij enthousiast van ja. Nog geen dag later kon ik de klassieke rubriek "codex ontleed" toevoegen aan de inhoudstafel. Dit keer presenteert hij ons het codexlied: Sarie Marais. Dit lied wordt vaak gezongen op cantussen, maar wie is die Sarie nu eigenlijk? Je komt meer over haar te weten in de codex ontleed.

Het BUKkertje sluit ik af met 4 enthousiaste schachtjes die ook even achter de pc kropen om hun ervaring over dit bewogen schachtenjaar neer te typen. Zelfs zonder doop hadden de schachtjes genoeg om handen en dit jaar hebben ze geleerd wat het betekent om een echte BUKker te zijn! De allerlaatste pagina's zijn gevuld met enkele quotes die dit semester in een, meestal zatte, bui zijn uitgesproken.

Als laatste wil ik nog benadrukken dat ik niet vergeten ben wat ik heb beloofd in het eerste BUKkertje. Hopelijk kunnen we in de zomer nog iets organiseren waar alle leden van de BUK talrijk aanwezig kunnen zijn, want dan zet ik een plateau (of twee) voor de mensen die zo vriendelijk waren om de schrijffouten in de eerste editie van het BUKkertje op te merken.

Ik wens jullie veel leesplezier en een coronavrije zomer toe!

Keisse groetjes van de scriptor!



DE B.U.K. VERANDERT VAN GILDE

De opkomst en (snelle) ondergang van de Br.-A.K.

Tot voor kort was de BUK nog lid van de slapende Antwerpse gilde, maar daar is onlangs verandering in gekomen. Na een lange politieke strijd heeft ons praesidium beslist om de BUK terug te laten aansluiten bij de West-Vlaamse gilde (WVG). Toch is de BUK niet zonder slag of stoot vertrokken. Een deel van het praesidium vond dat we onze eer niet zomaar konden verkopen aan de hoogste bidder. Hoewel de West-Vlaamse gilde actiever is en ons meer voordelen oplevert ligt de Antwerpse gilde ons nauwer aan het hart. De BUK is bij de oprichting van de WVG altijd een trouw lid geweest, dat we twee à drie jaar bij een andere gilde zaten is dus moeilijk te verklaren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar de exacte reden achter het vertrek van de BUK bij de Antwerpse gilde.

Er doen veel geruchten de ronde over het vertrek van de BUK, zo zou de BUK ooit een Antwerpse praeses gehad hebben en dat klikte niet goed met de getogen West-Vlamingen van het WVG-praesidium. Na een beetje onderzoek zijn we via Arnout zijn talrijke connecties toch een aantal dingen te weten gekomen via een oudbukker. Het gerucht van de Antwerpse praeses bleek niet te kloppen. Er zouden wel andere 3 mogelijke verklaringen zijn voor ons vertrek. De eerste reden is dat het SK de clubs indertijd verplichtte om zich in gildes te verenigen. Omdat de BUK toen niet gediend was met de bemoeienis van het SK zou ze zich uit rebellie bij de Antwerpse gilde hebben aangesloten. De tweede reden sluit aan bij de eerste: de WVG zou lidgeld hebben gevraagd aan de clubs en dit was niet zo bij de Antwerpse gilde.

De laatste reden zou zijn dat de BUK zich als Brugse en oudere club beter vond dan de overige West-Vlaamse clubs. Ook had de BUK goede banden met de Malheur en de AB, die samen de grotere clubs waren. Om dat niet met teveel leden in één gilde te gaan zijn we dan maar bij de Antwerpse gilde gegaan. Zo staat er zelfs vandaag nog op de site van de WVG te lezen:

“Echter, heden ten dage telt onze trotse gilde maar zeven clubs niet meer. De BUK werd namelijk op slinkse wijze geannexeerd door de gedoodverfde rivalen van de Antwerpse Gilde. De schande!”

Wat de reden ook was, de BUK is een grote vereniging en de gildes staan maar al te rap klaar om de BUK binnen te rakelen. Vorig jaar heeft het praesidium ook al een verzoek gekregen om terug naar de WVG te komen, maar daar is toen niet op ingegaan. Vandaar ook dat een groot deel van het praesidium van dit jaar geen grote fan was om terug met de WVG samen te werken. Er was grote verdeeldheid binnen het huidig praesidium toen moest worden gestemd over de terugkomst van de BUK. Twee Groepen van voorstanders en tegenstanders ontstonden. De tegenstanders hebben zichzelf de Br.-A.K. genoemd.



De Br.-A.K. staat voor Brugs-Antwerpse Koalitie. Gelieve te letten op de speciale schrijfwijze van Koalitie. Aangezien de Br.-A.K. toch vooral voor de meme is opgericht en weinigen het helemaal serieus nemen hebben we coalitie met een “k” geschreven zodat we met de afkorting toch het woord brak konden vormen.

De Br.-A.K. is een afsplitsing van een paar leden binnen het huidige praesidium, die grote aanhangers zijn van de Antwerpse Gilde en er dan ook niet weg willen. Na wat artistiek geknutsel en gepruts duurde het ook niet lang om een eigen wapenschild van de Br.-A.K. te maken. Op de linkerhelft staat ons mooi belfort afgebeeld zoals op het wapenschild van de BUK. Op de rechterhelft staat de gespiegelde linkerhelft van het wapenschild van de Antwerpse Gilde. Het schild van de Br.-A.K. geeft namelijk de onbrekbare verbintenis weer tussen de Brugse BUK en de Antwerpse Gilde.

De toetreding tot de West-Vlaamse Gilde betekende ook de ondergang van de Br-A.K. Ze blijven nog een aantal stuiptrekkingen krijgen zoals een stervende vis op het droge maar stilaan wordt de laatste adem uitgeblazen. De West-Vlaamse Gilde en sympathisanten vieren de overwinning!



De West-Vlaamse Gilde is een overkoepelende organisatie die verschillende West-Vlaamse clubs met elkaar verbindt tot één grote vereniging. Ze organiseert dan ook jaarlijks tal van activiteiten. De bekendste activiteiten zijn de massacantus in Roeselare en hun voetbalmatch tegen de redactie van de krant van West-Vlaanderen. De WVG heeft ook een eigen praesidium dat dit jaar onder leiding staat van praeses Maxime De Huyvetter. Veel van jullie kennen de WVG al, dus zal ik dit stuk niet te uitgebreid maken.

Voor verdere informatie over de WVG verwijs ik jullie graag door naar de site van het SK. Ik wil echter wel eens verwijzen naar het clublied van de WVG, omdat ik de lyrics toch wel bewonderenswaardig vind. Zelf heb ik het lied nog nooit live gehoord en ik wil mijn kotgenoten niet boos maken door zelf een poging te wagen. Dus bij deze doe ik een warme oproep aan onze cantor: live versie op de eerstvolgende cantus?



Huh? De West-
Vlaamse Gilde? Wat
is dat?



Whoa oh oh (x2)
Kwam op café, kzag ne zatte vent
Kzag et direct, da was geen West-
Vlaming
Juste terug van een weke zèè. En
weet je wat dat ie zei?
Whoa oh oh. "Patatn groeien aan een
boom"
Whoa oh oh. Mo wuk ne mong!
Whoa oh oh. Deen gaat ier z'n pèren
zien
Whoa oh oh.

Boom, boom, boom boom?!
Patatn zitn in de groend!
Da groei nie aan een boom wi.
Mo gie zie koekeroend Boom,
boom, boom, boom?!
Patatn zien stief gezond
Mo da groei nie aan een boom wi
Gie vuile rotten hond (bis)

Whoa oh oh (x2)
Kpakte em mee, kwilde
maten zien.
Een klaptje doen, over een deel
Ronnies
Ne kost nie mee, ne zoop lik e kiend.
En weet je wat dat ie zei?
Whoa oh oh. "Je zie misschien een
toffe vint,"
Whoa oh oh. "Ma je zie mis!"
Whoa oh oh. "Patatn groeien aan een
boom"
Whoa oh oh.

Refrein

Whoa oh oh (x2)
Ik kwamme thuis, 'k waren van mie
melk
Twas nie normaal, kwist nie waar
gekropen
Ik kost niemi, ken em upgebeld
En weet je wat dakik zei?
Whoa oh oh. "K zup joe onder tafel wi"
Whoa oh oh. "Gie stomme mong"
Woa oh oh. "Antwerpen is een
parking"
Woah oh oh.

Refrein

Tekst: Arne Hap. Bewerking: Wannes Slosse, Maxime De Huyvetter en Robin Syoen
Melodie: Boom Boom Boom Boom – Vengaboys

HET BUK NIEUWS

DJ-contest West-Vlaamse Gilde

9 maart vond de jaarlijkse DJ-contest van de WVG plaats. Niemand minder dan onze eigen praeses deed mee (onder zijn dj-naam Vibey). Door corona kon dit jammergenoeg niet live plaatsvinden en moesten de stukken van de deelnemers gestreamed worden op Twitch. Dat liet de pret echter niet bederven, want er werd diezelfde avond toch genoeg gelachen en gedronken om de overwinning te vieren!

SPORT

Stravacompetitie

Het SK organiseert elk jaar een paar sportactiviteiten, maar door corona kon er dit jaar geen echte loopwedstrijd gehouden worden. Als alternatief is er dan een online Strava-competitie georganiseerd. De bedoeling hierbij is dat elke deelnemende club zo rap mogelijk een marathon moet lopen. De club mag de marathon verdelen onder verschillende lopers, die per dag een poging mogen wagen van minstens 2km. Alle pogingen mogen dan worden opgeteld om zo de snelste marathon samen te stellen.

Met de BUK hebben we de derde snelste marathon gelopen. We liepen de marathon uit in 2uur 43minuten en 48 seconden. Met deze tijd waren we

één minuut trager dan Geeraard en 5:29 minuten trager dan Internia. Gelukkig vielen er alsnog vier bonuspunten te rapen voor langste afstand behaald (man en vrouw) in totaal met dank aan Tarik, Annabelle, Joren en Louise! Uiteindelijk sprong de BUK dus van de derde naar tweede plek. Gezien de vorderingen die we met de BUK gemaakt hebben tegenover vorige jaren denk ik dat we volgend jaar voor niet minder dan de eerste plaats zullen kunnen strijden. Blijven sporten dus!

E-sports League of Legends

Ter vervanging van een fysieke sportactiviteit werd eind vorig jaar een League of Legends toernooi georganiseerd. Aan deelnemers was bij de BUK geen tekort en na de lijnen te verdelen hadden we al snel een voltallig team geassembleerd.

Het BUKteam won hun eerste match van de poule. Jammergenoeg was het niveau van de tegenstanders vrij hoog en verloor het BUKteam de twee daaropvolgende matches en dus ook de poule.

Volgende keer meer geluk!

BIERDEGUSTATIE

door Bavo Lescroart

23 maart, 20u30, Discord. Ik herinner het me (vaag) als de avond met één van de betere online initiatieven. Zoals zo vaak hadden de afwezigen ongelijk. Ik, als fervent bierdrinker, neem jullie graag nog eens mee op deze smaakvolle avond! We zouden deze avond zes West-Vlaamse speciaalbieren trotseren. Tegen alle verwachtingen in, heb ik ze allemaal kunnen degusteren alvorens het licht uitging.

Beginnen deden we aan de kust met een duin van derde categorie (6.2%): Dunekeun Goudblond. Als knaagdierenmens was dit dan ook mijn favoriet van de avond. Eén weggemoffelde boterham later, trotseerden we met een gereinigd palet de Martha Sexy Blond van brouwerij The Brew Society: elegant in stijl EN smaak!



We beëindigen de blonde eerste helft van de avond met een kruidige Piccolo uit Zwevegem. Iets minder mijn ding, die combo van bier en kruiden, maar we zetten dapper door.

Na een korte onderbreking komen we aan op het hoogtepunt van de avond. De Triporteur Full Moon 12 (10.2%) voelde aan als een col buiten categorie, maar iedereen was er op gebrand om ook dit duivels bier naar binnen te gieten. De man met de hamer zou straks voor één keer de duivel met de kettingzaag zijn. Afsluiten deden we met twee fruitige kanjers: Petrus Nitro Cherry & Chocolate (8.5%) en Petrus Red (8.5%). Om de avond accuraat te schetsen vertel ik over deze bieren evenveel als ik er nog van weet.

Ten slotte zou ik graag eindigen net zoals de avond op 23 maart op zijn einde liep: met een dikke merci aan gediplomeerd biersommelier Maxime! Bedankt voor je enorm leerrijke bijdrage. Bedankt voor de Powerpoint die ik met plezier van buiten zou blokken. Bedankt voor je geduld bij het beantwoorden van onze bierschamende vragen. Een aanrader, deze man!

Bavo Lescroart

Zeden out



KUBB TORNOOI

22 Februari begon het BUK kubb-tornooi. Het concept werd met groot enthousiasme onthaald, want niet minder dan zestien teams hebben zich ingeschreven. We zijn ondertussen twee maand verder en de winnaars van de poules zijn bekend, alsook de twee finaleteams.



Uit poule één komt PM cumdumbster (Benoit & Lucas) als winnaar uit de bus. Hoewel ik zelf niet veel weet over dit team, lukte het hen om via een vlekkeloos parcours door te stoten naar de finale. Ik verwacht dan ook dat finale ongetwijfeld een nagelbijter van formaat zal worden.

Nadat een ex aequo ontstond in de tweede poule, moest een tweede ronde georganiseerd worden. De boertjes (Dries & Ilian) konden in deze tweede ronde rap komaf maken met de competitie en stootten door naar de halve finale tegen Pm Cumdumbster. Jammergenoeg stopte het tornooi daar voor hen want Pm Cumdumbster eiste de plaats in de finale op.

Uit poule drie hebben we het onverslagen team Two Girls One Kubb (Daan & Tarik). Deze twee competitieve spelers staan erom bekend hun vijand te verslaan door de nodige drankregels te koppelen aan het kubbspel. Eén Beurt niets omgegooid? Doe maar een adje!

Uit poule vier komen de Kubb Legends (Joren & Arthur) als overwinnaar naar boven. Met geen enkel individueel spelletje verloren was dit het ultieme team om uiteindelijk de halve finale tegen Two Girls One Kubb te spelen. Jammergenoeg maakte Two Girls One kubb een sterke start en maakten de beruchte drankregels een eind aan de precisie van de Kubb Legends. Al bij al een mooie halve finale met een paar topscheidsrechters langs de zijlijn!



Poulewinnaars: PM cumdumpster		De boertjes	Two girls one kubb	Kubb Legends
Poule 1	Poule 2	Poule 3	Poule 4	
The fantastic 2	Mabel & Nel	Cedric 2x	Team rougekes <3	
Lucky King	Kubb ist me joen	Two girls one Kubb	De proliferativa's	
Pm Cumdumpster	Aperitiefnootjes	Moochie	Kubb Legends	
We showed up	De boertjes	Teamtje Awesome	Dokteurss	



Ik vond het kubb tornooi echt plezant omdat het geen online activiteit was. Je wordt met random mensen samengestoken die je anders niet kent. Het was heel chill, heel leuk, ookal hebben we geen enkele keer gewonnen. Vond ik dat ik beter was dan mijn kubb partner? Nee, zij was misschien een beetje beter maar over het algemeen waren we even slecht.

- Mabel

Reactie van Tarik op hun winst:

"Twee magnifieke gasten kunnen heel goed overweg met stokken van 30cm."



DE CODEX ONTLEED

door Bram Schotte

Met de komst van een nieuw Bukkertje scherp ik opnieuw mijn pen even aan om jullie hopelijk weer te verblijden met de kennis van een klassieker uit de codex: Sarie Marais. Deze ongrijpbare Zuid-Afrikaanse dame die zo vaak bezongen wordt op onze cantussen was mij onbekend dus besloot ik om voor deze editie van 'de Codex Ontleed' even in haar geschiedenis te gaan delven.

Het lied zoals we het nu zingen kent zijn oorsprong in Zuid-Afrika toen Jacobus Toerien, een Zuid-Afrikaanse dichter de melodie hoorde van Amerikaanse mijnwerkers. Zij zongen het lied 'Ellie Rhee' uit de Amerikaanse Burgeroorlog tijdens hun werk in de mijn. Toerien schreef een nieuwe tekst die de lof zong over Sarie Maré, zijn vrouw.

Op deze manier huldigde Toerien zijn vrouw en verwierf ze onrechtstreeks wereldwijde bekendheid.

*My Sarie Marais
Susara Margaretha Maré
is so ver van my hart,
Maar'k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk
van die Mooirivier gewoon,
Nog voor die oorlog het begin.*



Het lied gaat over een man, mogelijks Toerien zelf, die zijn geliefde Sarie Marais mist. Ze zijn van elkaar gescheiden door de tweede Boerenoorlog die uitgevochten werd tussen het Britse koloniale rijk en de twee staten waarin Zuid-Afrika was opgesplitst. Sarie Marais bevond zich in de staat Transvaal terwijl de man zich in Oranje Vrijstaat bevond. Het was niet mogelijk om je te verplaatsen tussen beide gebieden zonder het risico te lopen door de Britse bezetter (die kakies) opgepakt en gedeporteerd te worden.

*Ek was so bang
Dat die kakies my sou vang,
En vêr oor die see wegstuur;*

De tekst bestaat in verschillende talen maar de Zuid-Afrikaanse versie die wij zingen is wellicht de meest bekende. Het lied werd uiteindelijk wereldbekend omdat soldaten uit allerlei landen hun eigen versies van het nummer zongen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

*Verlossing het bekom en die huistoe gaan was daar,
T'rug na die ou Transvaal;
My liewelingspersoon sal seker daar ook wees
Om my met 'n kus te beloon.*

Vandaag wordt het lied nog gespeeld door het Franse vreemdelingenlegioen om hun multiculturele achtergrond te benadrukken en Sarie Marais staat ook symbool voor de vrouwelijke emancipatie in Zuid-Afrika, een hot topic tot vandaag de dag.

Een inspirerende vrouw die terecht wordt bezongen in onze cantuszaal. Aangezien dit waarschijnlijk de laatste editie van het Bukkertje is dit jaar:

Cantor out!



SCHACHTENERVARINGEN

Ook dit jaar stonden er weer een hele bende nieuwe schachten klaar om de rangen van de BUK aan te vullen. Met dank aan de rekruteringskills van de schachtentemmer zijn er dit jaar een 25-tal nieuwe schachtjes ingeschreven. Omdat de meeste ontgroeningen voorbij zijn en de meesten hun lintje hebben ontvangen, hebben we gevraagd aan een paar schachten om hun schachtenervaring doorheen het jaar even neer te pennen.

GILBERTE

Welke zot laat zich nu in godsnaam dopen in een studentenclub in het midden van een pandemie? Goed wetende dat merendeel van activiteiten en hoogtepunten niet kunnen doorgaan of online plaatsvinden. Wel, ik dat denk dat ik op die vraag "ik" moet antwoorden. Hallo, mijn naam is Gilberte De Smet en ik ben een kutschachtje hier bij de Brugse Universitaire Kring! (Oh ja, in mijn vrije tijd ben ik ook nog Praeses bij Vader & Moeder Yssi's, kwestie van wat reclame te maken xpxd)

Na twee jaar te twijfelen, besloot ik dan toch om mij dit jaar te laten dopen bij de BUK. Als Bruggeling kan ik me namelijk niks beter voorstellen dan ooit het glas te heffen in het midden van het Belfort op de beiaardcantus.

Ik wist indien ik deze droom wou realiseren, dat het dopen bij de BUK een necessiteit was. Maar wat ik in oktober nog niet wist, was dat ik ook effectief vele nieuwe vrienden ging maken en oude vriendschappen een nieuw leven ging inblazen.



Van een raar mens die mijn naam gestolen heeft, tot Arnout aka Nootje. Het was een uniek maar plezierig jaar. Ik ben dankbaar dat ik nog eens de kans kreeg om mij in publiek te generen door een fles melk over mijn hoofd te kappen. Ik kan niet wachten tot die eerste cantus waar we allen samen het glas heffen en ons de kop in zuipen!

Aan alle passieve schachten: jullie missen een hoop.
Aan alle actieve schachten: hey Tarik.

WOUTER

Het voelt raar om terug te blikken op mijn eerste jaar als lid van een studentenvereniging, dat toch nogal atypisch verliep met dank aan dat vies beestje. Hoe dan ook denk ik dat ik alleen maar positief terug kijk op mijn schachtenjaar bij de B.U.K. Ondanks de virtuele setting heb ik toch een aantal heel fijne mensen leren kennen en hopelijk komen daar volgend jaar nog een hele hoop toffe mensen bij.

Het hoogtepunt voor mij was toch mijn eerste cantus bij de kring, opnieuw online, maar daarom niet minder leuk. Na het breken van menig regels (met logische gevolgen ;p) begin ik langzaam te wennen aan de regels van de kunst. Als ik iets zou mogen wensen voor volgend jaar dan is het wel dat ik de massacantus kan ervaren, dat lijkt me fantastisch.

Tot slot wil ik graag even wat appreciatie tonen voor het praesidium die wekelijks hun beste beentje voorzet; zelfs in deze omstandigheden.





LAURA

Een schacht in het coronajaar. Het is moeilijk geweest, het is ingewikkeld geweest, het is irritant geweest. Maar hoewel dit jaar mij veel heeft doen afzien, is de BUK een constante gebleven. Een baken van licht, een vereniging waarvan je iets kan verwachten. En dat deden ze ook.

Het kan zeker niet gemakkelijk geweest zijn voor onze schachtentemmer Céline, maar ik kan je met zekerheid en plezier vertellen dat ze schitterend werk gemaakt heeft om ons als schachten thuis te laten voelen in een gloednieuwe vereniging. In een groep waarvan we eigenlijk nog altijd weinig mensen in het echt hebben gezien.

De online activiteiten zijn hier zeker key. Niet alleen was het een perfecte manier om het presidium te leren kennen, het was ook een vorm van escapisme voor mij. Die paar uren per dag dat je wel in contact kwam met toffe mensen, hetzij achter een computerscherm. Er werd altijd wel gezorgd voor een manier om deze online bezigheden interessant te houden, en dat lag zeker niet altijd aan WAT er precies gespeeld werd. Het zijn de mensen in deze meetings die zorgden voor de ambiance en het plezier, de slechte moppen en daaropvolgende lachbuien.

Iets anders wat mij zal bijblijven, is het kubbtoernooi. Een perfecte gelegenheid om dan toch in contact te komen met meer mensen dan je kent of de mensen van de online activiteiten. En het was zeker de moeite. Zeker in dit spel kan ik zeggen dat deelnemen veel belangrijker en vooral prettiger is dan winnen. Want winnen stond niet echt in het woordenboek van mijn team 😊. En hoewel je altijd hoopt om dan toch maar die irritante blokken om te slaan, zal het altijd toffer blijven om gewoon tijdens die spelletjes met elkaar te praten, elkaar te leren kennen, gezamenlijke lachbuien te creëren en quality time te hebben met oorspronkelijke vreemden.

Overall heb ik mij veel harder geamuseerd dan dat ik mogelijk achtte in deze verachtende tijden. Hierbij kan ik niet de vereniging bedanken, maar eerder de mensen die erin zitten. De nieuwe mensen die ik heb leren kennen, de mensen die ik nog zal leren kennen en vooral het presidium die er alles aan gedaan heeft om er een topjaar van te maken. And you delivered. Ik heb mij rot geamuseerd, kapot gelachen en mij gelukkig gevoeld. Ik denk dat dit de gevoelens zijn die ik zal meedragen, die ik zal herinneren als de hoofdemoties van mijn schachtenjaar.

SERVAAS

Wat heeft de BUK dit jaar voor mij betekend? Ik moet eerlijk toegeven dat ik altijd een beetje terughoudend ben geweest om een studentenvereniging te joinen. Maar dit jaar dacht ik anders. Het is een coronajaar en ik dacht dat de BUK een ideale manier was om mensen te leren kennen en het hele coronagedoe af en toe een beetje te vergeten. De BUK was dus een soort van ontsnapping voor mij. En ik moet eerlijk toegeven dat ik het me tot nu toe nog niet beklagd heb. Persoonlijk vond ik de escape games de meest geslaagde activiteiten. Kudo's voor al diegenen die deze hebben opgesteld. Voor het overige was het ook gewoon nice om nieuwe mensen te leren kennen.

Zo heb ik een paar weken geleden met mensen die ik amper ken voor mijn ontgroening een liter melk over mijn hoofd gekapt recht voor het Gravensteen en kon ik er achteraf eigenlijk nog wel de fun van inzien. Zeker wanneer ik terugdacht aan die oude man ons vroeg of "dit is wat de jeugd van tegenwoordig doet" en of " 't voor tiktok of zoiets was".

Vivat de BUK!



TARIK

Een woord door dhr. Torek omtrent het jaar als schacht tijdens de rona

Als actiefste schacht en tevens het favorietje van het voltallig praesidium is er mij gevraagd om een stukje te schrijven over de beleving van het schachtenjaar tijdens de coronapandemie.

Als voorbeeldige schacht ben ik dan ook op quasi alle (online) activiteiten aanwezig geweest. Het is uiteraard niet hetzelfde als een echte clubavond, maar het is wel duidelijk dat het praesidium vaak heel wat meer tijd heeft moeten steken in een online activiteit dan een echte activiteit en dat ze daar ook wel echt hun best voor doen.

Mijn BUK-jaar is gestart toen de horeca nog in beperkte mate open kon zijn, zo was de eerste activiteit een kroegentocht in kleine groepjes. Een leuke manier om het praesidium en enkele medeschachten te leren kennen. De voorlaatste stop was al betrekkelijk wazig, wat toch indiceert dat het een geslaagde avond was.

Diezelfde week was er in het weekend nog een baravond in Het Cachot, waar ik ondanks de strenge coronamaatregelen toch met heel wat bukkers een praatje heb kunnen maken en toch ook wel een feestje heb kunnen bouwen!

Niet veel later was er de laatste fysieke activiteit: bowling! Een erg toffe activiteit waar naast de bowlingballen ook het geld is gaan rollen. Achteraf gezien zeker geen probleem aangezien het de laatste keer in meer dan een half jaar was dat de horeca financieel gesteund kon worden. Dit door de stijgende covid-besmettingen waaraan onze Praeses gretig heeft meegeholpen door positief te testen.

Van dit moment aan was alles online te doen. De ene week al een leukere activiteit dan de andere en met soms een redelijke meute volk en soms met een vrij zielige opkomst. Gelukkig ontvaardden de overgrote meerderheid van deze avonden in een gezellige avond.

De jongste activiteit die terug kon doorgaan, was het kubb tornooi. Daarvoor heb ik de scriptor opgetrommeld en samen zijn wij team Two Girls One Kubb ! Met de finale in het vooruitzicht kunnen we toch zeggen dat we er niet slecht in zijn !

Maar, het jammerste van allemaal, is uiteraard het feit dat de schachten dit jaar niet verkocht worden, en ik dus niemand mijn services kan aanbieden ☹️

Catchy afsluiter xx



QUOTERUBRIEK

"Daarnet deed Annabelle het en het was veel te strak." - Bram

"Ik wil niet meer weten wat er die avond gebeurd is, hou het voor jezelf."
- Ewoud

"Alcohol heeft altijd een uurtje of een halfuurtje vertraging." - Annabelle
"Beetje gelijk de NMBS." - Vibey

"Het enige probleem dat ik kan hebben qua alcohol is dat ik er geen meer heb."
- Gil

"Stop met spuiten Verschaetse!"
- Bram

"Een adje is eigenlijk gewoon een groot shotje." - Annabelle

"Gratis pinten smaken altijd beter."
- Arnout

"Waar drank is, zijn piemels."
- Falke



"Alster ooit een moment is om te comazuipen dan
ist nu heel!"
- Maxime tegen Vibey die aan het herstellen is
van corona.

"De stok moet je opwrijven zodatie groter
wordt."
- Céline

"Elke Chinees heeft zijn functie."
- Maxime

"Kweet daje geirn e woste in je mulle steekt,
Annabelle maar vanavond nie."
- Torek

"Een pintje of 24 da gaat er altijd wel in."
- Maxime

"Ik ga speciaal naar Holland om op men gemak
op de trein te rukken en dat komt nog op je fb."
- Gil

"Ik ga me eens moeten laten testen,
maar niet op Corona."
- Bram

Céline spreidt haar benen
"Je kan er met twee tussen!"
- Céline

"Ik voel hier al wat witte spetters op mn bil komen."
"Ik ben lik minder nat dan ik gedacht had."
- Wouter

"Beter dan drie orgasmes dit!"
- Joren over zitten

"Het praesidium is just glik Vivaldi, niemand wil dat ze verkozen worden."

- Anoniem

Mannen zijn zo geil daze op een bepaald punt gewoon elkaar zouden neuken.

Gewoon met een scheermesje langs je twee spelonken.

Ik ben hetero want khou altijd mn sokken aan alsk iets doe met een dude.



MEMES



NAWOORD SCRIPTOR

Hopelijk heeft iedereen genoten van dit BUKkertje. Commentaar en feedback zijn altijd welkom. Ik wil graag alle BUKkers die inhoudelijk en esthetisch hebben bijgedragen aan dit BUKkertje bedanken! Heel specifiek wil ik dan de PR-intern, Marie, bedanken die naast haar wekelijkse taken ook telkens het BUKkertje heeft geëdit. Ook een dikke merci aan alle mensen die grappige dingen zeggen als ze zat zijn, jullie quotes zijn een grote meerwaarde.

Voor het geval dat dit het laatste BUKkertje zou zijn, wens ik alle kandidaten voor het praesidium van volgend jaar veel succes met de verkiezingen



(Ik hoop eigenlijk op een spannende verkiezingsronde tussen Bram en Annabelle voor praeses).

Mijn inspiratie loopt hier ten eind, dus ik zal vlug opslaan en beginnen studeren ('t is nodig!).

Hopelijk tot nog eens in de Overpoort!

Groeten van de scriptor.
Daan Schaepdryver

Hircus Semper Vincit!